

30 HADİS

1. Hadis

"مَثَلٌ

أُمَّتِي، مَثَلُ الْمَطَرِ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ، أَمْ آخِرُهُ".¹

Rasûlüllâh (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Ümmetim yağmura benzer, başı mı sonu mu hayırlı bilinmez.”

2. Hadis

«مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّونَ
أَحَدَهُمْ لَوْ رَأَى بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ»²

“Ümmetinden beni en fazla sevenler, benden sonra dünyaya gelecek olanlardır.

Onlardan bazıları beni görmek için malı ve ailesini feda eder.”

3. Hadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ،
فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِن
شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»

¹ Ahmed, Müsned, III, 143.

² Müslim, Cennet, 12.

قَالُوا: أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ»³

“Peygamber (s.a.s.) bir mezarlığa geldi. Es-Selamü Aleyküm ey müminler yurdu sakinleri! İnşallah biz de sizlere katılacağız. Ben, kardeşlerimi görmeyi arzu ediyorum. Sahabiler, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Ya Rasûlellah! dediler. Allah Rasûlü de, siz benim ashabımsınız, kardeşlerim ise daha gelmediler.”

4. Hadis

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ⁴

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Sizin en hayırlınız, benim dönemimde (sahabiler) yaşayanlar, ondan sonra faziletli olanlar ondan sonrakiler (Tabiûn), ondan sonra faziletli olanlar ondan sonrakilerdir (Etbau't-Tabiûn).”

5. Hadis

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ، فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأْخِيرٌ عُوفِيَ مِنْ وَجَعِهِ ذَلِكَ»⁵

³ Müslim, Taharet, 39.

⁴ Tahavî, Şerhu Maâni'l-Asâr, IV, 152.

⁵ Hâkim, Müstedrek, IV, 213.

“Peygamber (s.a.s.) bir hastayı ziyaret ettiğinde, onun yanına oturur ve yedi defa şu duayı okurdu: “Büyük arşın sahibi yüce Rabbimden sana şifa vermesini istiyorum. Eğer daha ömrü var ise ağrılarını dindirsin.”

6. Hadis

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ»⁶

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Ben bir beşerim, dininizle alakalı bir şey emredersem, onu yapın, dünya ile ilgili bir şey emrettiğimde bilin ki ben bir beşerim.”

7. Hadis

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأُوا يَسَّ عَلَي مَوْتَاكُمْ»⁷

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Ölülerinize Yasin suresini okuyunuz.”

8. Hadis

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ»⁸

Fadâle b. Ubeyd, Peygamber (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

“Mücahit, nefsiyle cihat edendir.”

⁶ Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, IV, 280.

⁷ Ebu Davud, Cenaiz, 20.

⁸ Tirmizi, Fedailü’l-Cihad, 2.

9. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "جَاهِدُوا
الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسُّنَّتِمْ"⁹

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Müşriklerle, mallarınız, canlarınız ve dillerinizle cihad edin.”

10. Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْضَلُ
الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"¹⁰

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“En büyük cihad, zamanın yöneticisi karşısında hakkı söylemektir.”

11. Hadis

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ"¹¹

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Kıyamet günü insanların şefaatine en layık olanı, kalbiyle samimi bir şekilde La İlahe İllallah diyendir.”

⁹ Ebu Davud, Cihad, 18.

¹⁰ Ebu Davud, Melahim, 17.

¹¹ Buhari, İlim, 33.

12. Hadis

" لِيُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يُحَدِّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ، اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا
فِيهِ مِنْ حَرَامٍ، حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ، فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ تَعَالَى " 12

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Koltuğuna yaslanmış hadislerim hakkında konuşan bir adamın gelmesi yakındır. O, sizinle benim aramda Allah’ın Kitabı vardır. Onda helal olanları helal, haram olanları haram kabul ederim, der. Dikkat edin, Allah Rasûlü’nün haram kıldıkları da Allah’ın haram kıldıkları gibidir.”

13. Hadis

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا ، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ
وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ
يُبْقِ عَالِمًا ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا ،
فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » 13

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Allah, ilmi kullarından söküp almaz. Fakat ilmi âlimlerin ölümüyle kaldırır ki yeryüzünde âlim kalmaz, insanlar cahil âlimler edinirler, onlara fetva sorulur, bilgisizce fetva verirler, hem kendileri sapıtır hem de başkalarını sapıtırırlar.”

¹² Darimi, Mukaddime, 49. Rivayet, sahihtir.

¹³ Buhari, İlim, 34.

14. Hadis

« مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ
عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »¹⁴

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Kim Allah rızası kazanılacak bir ilmi dünya menfaati elde etmek için öğrenirse, kıyamet günü cennetin kokusunu alamaz.”

15. Hadis

"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ
اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ"¹⁵

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden biri yemek yediğinde başında bismillah desin. Eğer yemeğin başında bismillah demeyi unutursa hatırladığında başında ve sonunda bismillah desin.”

16. Hadis

" **أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ: انظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ. قَالَ: أَكْمَلُوا بِهِ
الْفَرِيضَةَ** "¹⁶

¹⁴ Ebu Davud, İlim, 12.

¹⁵ Ebu Davud, Et'ime, 16.

¹⁶ Nesai, Salat, 9.

Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Kulun ilk hesaba çekileceği amel namazıdır. Eğer o tam olmazsa, Alla Teâla, kulumun nafil ibadetlerine bakın, eğer varsa, eksik olan farzları onlarla tamamlayın buyurur.”

17. Hadis

« لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلِيَعْزِمَ »

فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا مُكْرَهَ لَهُ¹⁷

Rasûlüllâh (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden biriniz, Ya Rabbi! Beni dilersen affet, dilersen merhamet et demesin. Duaya devam etsin, Allah (c.c.)’ı (duayı kabul etmeye) zorlayacak bir güç yoktur.”

18. Hadis

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعِظْ رَغْبَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَاطَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ¹⁸»

أَعْطَاهُ

Ebû Hureyre (r.a.)’den nakledildiğine göre Rasûlüllâh (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden biri dua ettiğinde ısrarcı olsun. Allah (c.c.)’ın verdiği bir şeyle şanının yücelmeye ihtiyacı yoktur.”

¹⁷ Müslim, Kitabü’z-zikr ve’ d-dua, 9.

¹⁸ Ahmet b. Hanbel, el-Müsned, XVI, s. 6.

19. Hadis

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرًا إِلَّا «¹⁹
«أَعْطَاهُ»

Ebû Hüreyre (r.a.)’den nakledildiğine göre Rasûlüllâh (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır. “Cuma günü, Müslümanın denk geldiğinde hayır yönündeki duasının kabul olacağı bir saat vardır.”

20. Hadis

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، " :
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَتَحَّتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا
" شَاءَ "

Enes b. Mâlik (r.a.) nakletmektedir. Nebi (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:
“Kim güzel bir abdest alır, sonra üç defa ‘ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve Rasûlü ‘dür’ derse, cennetin sekiz kapısı açılır, onlardan istediğinden girer.”

21. Hadis

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ
الْقَائِمَةُ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي
وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ²⁰

¹⁹ Müslim, Salati’l-Müsafirin, 166; İbn Hüzeyme, Sahih, III, 114. Hadisin hükmü “sahih”tir.

²⁰ Ebû Dâvûd, Tahâret, 36. Rivayet, sıhhat açısından “sahih”tir.

Câbir b. Abdillâh (r.a.) nakletmektedir.

Rasûlüllâh (s.a.s.), “Kim ezanı duyduğunda, ‘Ey bu tam davetin ve kılınan namazın sahibi Rabbim! Muhammed (s.a.s.)’e vesileyi ve fazileyi ver, O’nu vaad ettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır’ derse, kıyamet günü şefaatin ona helâl olur.”

22. Hadis

إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ «

اللَّهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ²¹

Yezid b. Husayfe babasından, o da dedesinden (r.a.) şu hadisi nakletmektedir: “Sizden biri evinden çıktığında bismillah, Allah’tan başka güç ve kuvvet yoktur, O’na tevekkül ettim, işlerimi O’na havale ediyorum, O ne güzel vekildir desin.”

23. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ

فِيهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ

لِبَرَكَتِهَا²²

Aişe (r.ha)’den nakledilmektedir. “Allah Rasûlü, vefat etmesine vesile olan hastalığı esnasında Muavizeteyn (Felak ve Nas sureleri)’i okuyor, kendine üflüyordu. Hastalığı ilerleyince Muavizeteyn’i ben okuyor, eline üflüyordum, O’da vücuduna sürüyordu.”

²¹ Taberânî, Mucemü'l-Kebir, XXII, 396.

²² Buhârî, Tıb, 32, 41; Fedailu'l-Kur'an, 14. Rivayet, sıhhat bakımından “sahih”tir.

24. Hadis

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ أَلَمًا فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ أَلَمَهُ ثُمَّ لِيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: "

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا أَحْدُ²³

İbn Kab b. Malik, o da babasından (r.a.) naklettiğine göre Rasûlüllâh (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır.

“Sizden birinin bir yeri ağrıdığında, ağrıyan yere elini koyarak yedi defa şu şekilde dua etsin: içinde bulunduğum bütün sıkıntılardan Allah’ın gücü ve kudretine sığınıyorum.”

25. Hadis

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ²⁴

Ebû’d-Derdâ (r.a.) nakletmektedir. “Rasûlüllâh (s.a.s.) Müslümanlar birbirlerinin arkasından dua ettiğinde melekler sana da aynısı olsun derler, buyurdu.”

26. Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، ثُمَّ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ،
يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُذِّي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى
يُسْتَجَابُ لِدَلِكِ²⁵

Ebû Hureyre (r.a.) den nakledildiğine göre Rasûlüllâh (s.a.s.) şöyle bir olay anlatmaktadır....

²³ Ahmed, Müsned, XXXXV, 159.

²⁴ Müslim, Zikr ve’l-Dua, 23; Ebû Dâvûd, Ebvabü’l-Vitr, 29. Hadis, sıhhat bakımından “sahîh”tir.

²⁵ Müslim, Zekât, 65. Rivayet, sıhhat bakımından “sahîh”tir.

“Uzun bir seferden dönen üzeri toz toprak içindeki bir adam ellerini semaya kaldırıp, Ya Rabbi’ Ya Rabbi’ diye dua eder. Onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, Allah, onun duasını niçin kabul etsin ki.”

27. Hadis

« لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ » قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ »

قَالَ: «يَقُولُ دَعْوَتُ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي»²⁶

Enes b. Malik (r.a.)’den nakledildiğine göre Nebi (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

“Kul, acele etmediği müddetçe hayır üzeredir. Sahabiler, “Ya Rasûlellâh, acele etmekten kastedilen nedir? diye sorar O da, “Dua ettim ancak kabul edilmedi” demesidir buyurdu.”

28. Hadis

إِذَا دَعَا رَفَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ وَلَا يَرُدُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

“Hz. Ömer’den nakledildiğine göre Rasûlullâh (s.a.s.) dua ettiğinde ellerini semaya açar, yüzüne mesh etmeden de indirmezdi.”²⁷

29. Hadis

مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ «
فَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»²⁸

Rasûlullâh (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

²⁶ Ahmed, Müsned, XX, 311.

²⁷ Tirmizî, Deavad, 11; Taberânî, Mucemü’l-Kebir, V, s. 250.

²⁸ Ahmed, Müsned, XXVIII, 244; Nesai, Ameli’l-Yevm ve’l-Leyl, 267.

“Bir kimse abdest alıp Allah’ı zikrederek uyur, gecenin bir kısmında kalkar ve Allah’tan dünya ve ahiret adına iyi şeyler isteyerek dua ederse Allah ona istediğini verir.”

30. Hadis

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنْ أُخْرَى أَوْ سَاعَةٍ يُبْتَغَى ذِكْرُهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ، إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الدُّعَاءِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَإِنْ

اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تِلْكَ السَّاعَةَ فَكُنْ»²⁹

Amr b. Abese (r.a.) anlatıyor.

“Ben Allah Rasûlü’ne, Ya Rasûlellah! Dua için uygun zaman dilimi var mıdır? O’da, evet, kulun dua için en uygun anı gecenin ikinci yarısıdır. Kim Allah’ı zikretmek istiyorsa bu vakitte yapsın diye cevap verdi.”

²⁹ Tirmizi, Ebvabü’-d-Deavât, 119; Nesâi, Mevâkıt, 33.